

Zondag 11 juli 2021

Zuiderkerk Nieuw-Amsterdam



Afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers

Voorgangers: Ds. Elly Wisselink

Mevr. G.W. van Vliet

Organist: Willy Misker

ROOD

Rood is de kleur van het vuur:

de Heilige Geest zet mensen in vuur en vlam

De duif is het symbool voor de Heilige Geest

die ons verlicht en Gods vrede brengt

VOORBEREIDING

Orgelspel

Woord van welkom, mededelingen

Lied: lied 121

<https://www.youtube.com/watch?v=6AaUXoWVWVW>

Stil worden

Votum en groet

Lied: 215: 4, 6 en 7

*Wie van zich afziet naar God toe,
loopt in het licht en wordt niet moe.
Het schijnsel van de hemel gaat
over de dag van vroeg tot laat.*

*De kalme gang, de kleine taak,
zijn ruim genoeg voor Godes zaak.
Onszelf verliezen in 't gebod
brengt daag lijks nader ons tot God.*

*Maak in uw liefde ons, Heer, bereid
voor licht en vrede in eeuwigheid!
En dat ons leven iedere dag
als ons gebed U loven mag.*

Kyriegebed

Lied: 146A: 1 en 2

*Laat ons nu vrolijk zingen!
Kom, heft uw liederen aan
voor Hem, wie alle dingen
altijd ten dienste staan.*

*Ik wil de Heer daarboven
lofprijzen hier op aard,
ja, Hem van harte loven,
die veilig mij bewaart.*

*Hoe goed is 't hun die bouwen
op Israëls vaste rots,
hun die zich toevertrouwen
de trouwe handen Gods.
Zij hebben 't heil verkregen,
de allerschoonste schat;
God leidt hen op zijn wegen,
hun voet wordt moe noch mat.*

DIENST VAN HET WOORD

Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing OT: Joz. 1:5-9

Lied: 905:1

*Wie zich door God alleen laat leiden,
enkel van Hem zijn heil verwacht,
weet Hem nabij, ook in de tijden
die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt,
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.*

Schriftlezing NT: Marc. 3:13-14; 6:6b-13

Lied: 905:3 en 4

*Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn
en leef uw leven opgewekt.
Laat Gods genade u genoeg zijn,
die voor u uit zijn sporen trekt.
Hij is het zelf die ons voorziet;
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet.*

*Zing maar en bid, en ga Gods wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat.*

Verkondiging

Lied: 838:1, 2 en 4

*O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.*

*Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.*

*Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.*

AFSCHEID EN (HER)BEVESTIGING AMTSDRAGERS

Inleidende woorden

Geloofsbelijdenis (staande) – tekst: Dietrich Bonhoeffer

Ik geloof, dat God uit alles, ook uit het slechtste, iets goeds kan en wil laten ontstaan.

Hiervoor heeft Hij mensen nodig, die alles willen aanvaarden, wetend dat het hun ten goede komt.

Ik geloof, dat God ons in iedere moeilijke situatie zoveel weerstandsvermogen geeft als we nodig hebben.

Maar Hij geeft het niet vooraf, opdat wij niet op onszelf maar op Hem vertrouwen.

Dit geloof zou alle angst voor de toekomst moeten overwinnen.

Ik geloof, dat ook onze fouten en vergissingen zin hebben en dat het voor God niet moeilijker is deze te gebruiken dan de daden, waarvan wij denken, dat ze goed zijn.

Ik geloof, dat God geen noodlot is buiten de tijd maar dat Hij wacht op eerlijk bidden en verantwoord handelen en hierop antwoord geeft.

Amen.

Afscheid

Lied: ‘Voor al het werk dat in de jaren’
(tekst: Reinier Kleijer – melodie: lied 653)

*Voor al het werk dat in de jaren
door u in liefde is gedaan,
waardoor u ons heeft doen ervaren
hoe God zijn weg met ons wil gaan,
danken wij Hem die u de kracht
en inspiratie daarvoor gaf.*

*Bij al het werk dat er zo doende
door u in liefde is verzet,
willen wij God als krachtbron noemen,*

*danken wij Hem in ons gebed.
Wij bidden en wij wensen dat
Hij met u gaat, uw verd're pad.*

Brief aan de gemeente

Gelofte van hen die in het ambt bevestigd worden

(voorganger)

Wil je het ambtswerk van ouderling of diaken op je nemen, in de verwachting van Gods Koninkrijk, in vertrouwen op zijn Geest en met Gods Woord als leidraad?

Beloof je je ambtswerk te zullen doen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt?

En wil je beloven alles wat je in je functie als ambtsdrager vertrouwelijk ter ore komt geheim te houden?

Antwoord van de ambtsdragers gevolgd door het ontvangen van de zegen

Aansteken van de kaarsen

Gelofte van hen die hun werk als ambtsdrager zullen voortzetten

(voorganger)

Eenmaal ben je als ouderling bevestigd. Daarbij heb je beloofd je ambtswerk te verrichten met de Schrift als leidraad voor je handelen en alles geheim te houden wat je vertrouwelijk ter ore mocht komen. Nu je je ambtswerk voort zult zetten vraag ik je daarom:

beloof je je ambtswerk waardig en trouw voort te zetten met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt?

Antwoord van de ambtsdragers gevolgd door het ontvangen van de zegen

Aansteken van de kaarsen

Gelofte van hen die hun werk als kerkrentmeester zullen voortzetten

(voorganger)

Eenmaal ben je als kerkrentmeester bevestigd. Daarbij heb je beloofd alles geheim te houden wat je vertrouwelijk ter ore mocht komen.

Daarom vraag ik je:

beloef je je werk waardig en trouw voort te zetten met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt?

Antwoord van de kerkrentmeesters gevolgd door het ontvangen van de zegen

Aansteken van de kaarsen

Vraag aan de gemeente

(voorganger)

Gemeente van de Zuiderkerk, nu deze ambtsdragers bevestigd zijn, belooft u hen te aanvaarden, hen te omringen met uw medeleven, hen te dragen in uw gebeden en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer?

Antwoord van de gemeente: Ja, van harte

Lied: 'Blijvende Nabije' (Zangen van zoeken en zien 253)

*Blijvende Nabije, zegen ons.
Vul ons met jouw sterkte, hemelhoog.
Hoor ons zingend bidden, onze stem.
Leid ons, adem van God.*

*Blijvende Nabije, zegen ons.
Blaas in ons jouw adem, nieuwe moed.
Bouw bij ons jouw woning, vredeshuis.
Hoor ons, wees onze God.*

*Blijvende Nabije, zegen ons.
Draag ons in jouw handen, maak ons één.
Neem van ons de boosheid en de wraak.
Maak ons mensen van jou.*

GEBEDEN EN GAVEN

Dankzegging en voorbede

Inzameling van de gaven

Collecten bij de uitgang

1. Diaconie
2. Zuiderkerkgemeente
3. Project

Slotlied: ‘Ga nu heen in vrede’

<https://www.youtube.com/watch?v=tDPpyApOmdQ>

WEGZENDING EN ZEGEN

Zegen

Orgelspel

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de lokalen achter de kerk

MEDEDELINGEN

Omzien naar elkaar

Tijdelijk opgenomen: in verpleeghuis de Horst, Rondweg 97 7825TC
Emmen mevr. J. Wolters, Vaart N.Z.

Laten we in onze gebeden en daden met elkaar blijven meeleven, in het bijzonder met hen die weinig of geen bezoek ontvangen, ziek zijn of zorgen hebben.

Bloemen

De bloemen worden gebracht door: fam. v.d. Toorn

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:

Dhr. J. Kuipers, Sportlaan

En naar: Mevr. J. Hulst- Jansen, V. Ekelenburgstraat

Dienst zondag 18 juli 2021.

I.v.m. de bevestigings- en intrededienst van mevr. van Vliet als predikant van onze gemeente zal de morgendienst komen te vervallen. Ook zal er dan geen nieuwsbrief uitgaan.

De middagdienst begint om 14.30 uur. Hierbij kunnen helaas, vanwege de nog steeds geldende Coronavoorschriften, alleen genodigden en kerkenraad/taakgroepen aanwezig zijn.

Gemeenteleden kunnen de dienst meekijken via kerkdienst gemist of meeluisteren via kerkradio.

De gemeenteleden die iedere week de liturgie krijgen zullen deze ook voor de intrededienst ontvangen.

De andere gemeenteleden kunnen de liturgie vinden op de web-site of als u liever een papieren versie zou willen, kunt u die zaterdagmiddag 17 juli ophalen bij de fam. Lanjouw, Valkeniersweg 3.

Welkom dienst 25 juli.

Beste mensen nu er i.v.m. de Covid19 maatregelen het voor de gemeente niet mogelijk is om bij de intrededienst van mevr. van Vliet aanwezig te zijn, heeft de kleine kerkenraad besloten om 25 juli iets extra's te organiseren en op een informele manier met mevr. Van Vliet kennis te maken.

Voorstel is om na de dienst gezellig koffie te drinken met wat lekkers erbij, daarna gezamenlijk een broodje hamburger of een gewoon broodje te eten.

Voor de dienst moeten we ons nog steeds aan een maximum aantal mensen moeten houden.

Ook als u liever nog niet weer naar de kerk gaat, kunt u zich hiervoor opgeven.

Natuurlijk zal een drankje niet ontbreken, we proberen dit samen zijn tegen 14.00 uur af te sluiten.

Als u hierbij aanwezig wilt zijn, dan graag opgeven voor 20 juli bij: Gini Kuper, tel 551269 of Hilly Lanjouw tel. 552560.

Kerkradio/Onlinedienst.

De online diensten starten om 5 minuten voor 10, we beginnen dan met orgelspel.

Onlinediensten vanuit de Zuiderkerk

U kunt de uitzendingen volgen via Kerkdienstgemist.nl Op de TV, computer, laptop of tablet logt u in met: www.kerkdienstgemist.nl



Zuiderkerk op internet: www.pknav.nl (website)

Nieuwsbrief@pknav.nl (kopij Nieuwsbrief)